

We waren van de grote oceaan gekomen

Edward & ik

We hadden lichtblauwgroene goudvisjes

We hadden lichte Bergen zien liggen dwomen

We waren stil -
de Bergen gaven geen Rijk

Maan later in de haven
tussen het losse goed
was ik in gedachten verloren
en Edward zijn hoed

Louise



POSTBUS 1045
6801 BA ARNHEM

